

ONS OKRANTJE

Het pretentieloos infoblad van OKRA Kester

Startnummer

1

Kerstmis 2011

Een geboorte bij OKRA!

Wat gaan we nog allemaal meemaken! Geboorte staat voor jeugd. Geboorte is symbool van levenskracht. Geboorte roept om toekomst, wentelt de omstanders in blijde vertedering, vergroot het familiegevoel. Voor de leden van ons trefpunt blijft elke geboorte een heuglijke gebeurtenis. Ook de geboorte van een eigen *ons OKRAntje* is heuglijk! En dat in volle Kersttijd! Bij het aantreden van het vernieuwde bestuur wordt met deze boreling aangegeven de vaste wil om de levendige vereniging te blijven die van onze voorgangers werd geërfd.

Levendig is de werking van OKRA alleszins, gevarieerd ook, veelvoudig, zowel binnen de eigen kring als in de bredere regio, binnen de kleurrijke krans van gelijkgestemde afdelingen uit de omliggende dorpen. Gevolg daarvan is een veelvoud aan data die dienen genoteerd te worden, een wirwar van afspraken die van vergadering tot vergadering worden opgesomd, een amper te ordenen suite van samenkomsten. Elk lid zou er haast een secretaris voor moeten inhuren...

Met deze jonggeborene, *ons OKRAntje*, wenst het bestuur te zorgen voor een geheugensteuntje op korte termijn, als een handig prikbord dat regelmatig voor elk lid zal worden bijgehouden. Het zal bovendien, beknopt en bevattelijk, het waar, wie en waarom in OKRA verklaren, en pogen duiding te verschaffen rond zin, inhoud en betekenis van de diverse OKRA-acties en -activiteiten.

Misschien ook wordt het een stevige en blijvende band tussen lid en bestuur, een wegwijzer naar sportieve en culturele momenten, een leesbare uitnodiging tot deelnemen, kortom, de stille gezel die antwoord biedt bij vraag of twijfel.

Sterk symbolisch is de plaats van OKRA in de doopnaam van ons krantje, waar **OKRA centraal** blijft staan. Of wat dacht u wel?!

Het vernieuwde bestuur

Het vernieuwde bestuur

zoals het werd uitgebreid tijdens het paasdiner op donderdag 28 april 2011 en zoals het zijn definitieve vorm kreeg na de stemmige en zelfs feestelijke voorzittersverkiezing van donderdag 8 september 2011:

Erevoorzitter: Magda Hendrickx

Voorzitter: Willy Juwet

Christiane Muyswinkel	<i>secretaris</i>
Frans Neukermans	<i>sport</i> verantwoordelijke
Irène Luckx	<i>ontspannings</i> verantwoordelijke en medevoorzitter
Julien De Spiegeleer	gewestleider, verantwoordelijke <i>pastoraal, zingeving en bedevaarten</i> , en medevoorzitter
Lucienne Lissens	<i>penningmeester</i>
Marie-Louise Van Lysebettens	verantwoordelijke voor <i>CREA</i> en <i>boodschappen</i>
Mariette Luckx	verantwoordelijke <i>keuken</i>

Tijdens de vergadering van 8 september werd bovendien **Paula Merckx** gehuldigd als **ere**secretaris, in dankbaarheid voor de vele jaren zorgzame ondersteuning van onze vereniging als secretaresse, nauwgezet en in stilte.

*
* * *

Op deze bladzijden komt in de volgende nummers alle informatie die nuttig kan zijn voor de leden en voor de werking van ons Trefpunt. Hier zal men een bondige toelichting vinden bij de projecten van OKRA-nationaal of regionaal, bij de eigen initiatieven (voordrachten, bezinning, uitstappen en reizen, ontspanningsdagen...). Vragen en wensen van de leden kunnen hier een plaats en een antwoord verwachten. En wat zou u denken van de verjaardagen? Laten we het geboortjaar dan wel achterwege? In dit startnummer, het geboortenummer, eren we, zoals het past, namens alle leden, onze **erevoorzitter Magda!**

Dit eerste nummer wordt aan onze leden aangeboden, als blijk van waardering en vriendschap, door de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester, waarvoor **een klankrijke dank!!!**



Magda Hendrickx,
'ons Magda'
Erevoorzitter van OKRA-Kester

Op het prikbord

Januari 2012

Donderdag 12 januari:

Ledenvergadering om 14 uur in zaal
'Ons Huis', met *uiteraard* de traditionele
nieuwjaarsdrink

(!) *lidgeld al betaald?*

Februari 2012

Donderdag 9 februari:

Ledenvergadering om 14 uur in zaal
'Ons Huis' aan De Ham.

Maart 2012

Donderdag 8 maart:

Ledenvergadering om 14 uur in zaal
'Ons Huis' aan De Ham.

(!) *inschrijving voor Paasfeest*

April 2012

Donderdag 12 april:

Paasfeest in 'Ons Huis' om 12 uur
met misviering en feestmaaltijd.

(!) *ga je mee op bedevaart naar Hasselt?*